



Landgoed de Leonardushoeve

Een plek waar bezieling centraal staat

Nieuwsbrief augustus 2024



“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

(Roger Ascham)

*“Ervaring is niet wat een mens overkomt;
het is wat een mens doet met wat hem overkomt.”*

(Aldous Huxley)

Lieve mensen,

Eindelijk weer een nieuwsbrief!

Het werd tijd.

Dat gevoel was er al een poosje bij ons, maar steeds was het nog even wachten op...

Waarop?

Op een geschikt moment. Maar tja, wanneer is dat?

We wilden jullie in het voorjaar al informeren over Jan om te melden dat hij het even wat rustiger aan deed door zijn fysieke klachten die hem veel energie kostten. De meningen van deskundigen hierover waren divers en hoewel hij braaf de adviezen volgde, bleven zijn klachten aanhouden. Elke keer dachten we: we wachten nog even totdat we iets concreets te melden hebben en dat is nu (pas) het geval. Eind juni kwam Jan in het ziekenhuis terecht, waar bleek dat zijn nieren en blaas overbelast en uitgeput waren. Zijn nieren zijn gelukkig weer in kracht toegenomen en zijn darmen die in de knel zaten zijn ook weer tot rust gekomen. Alles zat daar in de knel door een enorme vergrote blaas. Na verdere onderzoeken is vorige week duidelijk geworden dat hij prostaatkanker heeft. Een vorm die naar het zich laat aanzien goed te behandelen is, dus de weg naar verder herstel kan nu ingezet worden, waarbij Jan uiteraard -zo kennen we hem- gebruik maakt van zijn eigen wijsheid.

De confrontatie met ziekte en met name kanker trilt bij velen gevoelens en emoties aan die soms weinig met de werkelijkheid en het hier-en-nu te maken hebben. Zo gaat het, we worden linksom of rechtsom in ons leven geregeld uitgedaagd en daarmee uitgenodigd om onszelf te bevrijden van wat er bij ons geraakt wordt. Vaak zijn dat oude stukken die dan ineens bloot komen te liggen, verdriet en pijn die we in een eerder moment in ons leven niet goed verwerkt hebben en die we onbewust heel zorgvuldig verborgen hebben gehouden. Dat aantrillen gaat dan in een fractie van een seconde, vaak buiten ons bewustzijn om. De emotie neemt het over en we reageren vanuit die oude emotie met al onze vecht- en vluchtreacties die we ons eigen hebben gemaakt.

Hoewel we weten hoe het werkt, liet het gedoe van Jan ons uiteraard niet onberoerd, ook wij komen onze eigen stukjes tegen. Gelukkig hadden we, na een druk voorjaar waarin er een continue stroom van groepen was, in de vakantieperiode wat meer tijd en ruimte. Tijd voor een kop koffie met elkaar in onze heerlijke tuin, waarbij we met regelmaat tegen elkaar zeggen: wat hebben we het toch goed hier!

Het is zo helpend om te voelen dat het klopt, hoe vervelend het soms ook kan zijn. Wat is het dan fijn als je kan waarderen wat je hebt en wat ons betreft blijft dat de rijkdom om op deze plek te mogen wonen en werken. Is het altijd feest? Nee. Maar we gaan hier wel voor echtheid. Zonder te ontkennen wat er is, gaan we ook niet in de ach-en-wee verhalen. Jan leeft wat hij al die jaren zegt en is geen slachtoffer van wat hem overkomt. Als alles er mag zijn, dan valt de strijd weg. Gevoelens erkennen, je menszijn erkennen. De hoeve is en blijft een plek waar je uitgenodigd wordt om naar je eigen stukjes te kijken die aangetrild worden, zodat we daarin weer wat mogen helen. Vanuit de basis dat de kosmos geen foutje heeft gemaakt dat we moeten oplossen, ook niet als het anders gaat dan we als mens zouden willen. Onze ziel is naar aarde gekomen om te ervaren.

Door te leven kan je de dingen doorleven.

Door de ervaring helemaal van jou te maken, laat je jouw ziel groeien en rijpen.



Als we steeds weer verbinding maken met dat grotere perspectief, dan blijft er ruimte voor groei. Vertrouwend op een onvoorwaardelijke liefde van ons zielewezen, kunnen we ons veilig, gedragen en ook krachtig voelen. Ook al hebben we geen weet van het grotere plan, kunnen we wel gebruik

maken van de kwaliteiten van onze ziel door dat deel van onszelf ook te erkennen. Als mens kan je niet bedenken hoe je paadje loopt, je kan wel vertrouwen op de wijsheid van het grotere geheel. Zoals Jan altijd en ook nu zegt: "ik geloof nog steeds dat ik geen moment eerder ga dan dat het de bedoeling is en tot die tijd blijf ik gewoon lekker bezig met dat wat ik het liefste doe". Een voorbeeld voor ons allemaal om niet in de 'wat-als' of 'als-dan'-scenario's te gaan zitten. Die energie kan je beter gebruiken om datgene te doen waar je ziel blij van wordt. Ja zeggen tegen dat wat onze ziel van ons vraagt. Daar ligt wat ons betreft het ware geluk.



Precies dat ervaren we toen we op de dag van aankomst van de VITT-slotvierdaagse te horen kregen dat Jan ineens naar het ziekenhuis moest. We konden toen in allerlei gedachten schieten, maar we voelden al snel dat het juist van ons vroeg om helemaal in het nu, in ons vertrouwen en onze zachte kracht te blijven. Vanuit de verbinding met de Bron van waaruit we altijd werken, sloten we met elkaar het cursusjaar af, ontroerd door wat er allemaal mogelijk is als je 'alleen maar' voluit *Ja* zegt en doet wat er gevraagd wordt. Dan is het een feest om met elkaar samen te werken vanuit eenzelfde grondtoon, waarbij alle unieke klanken samen een prachtig muziekstuk vormen. Als iedereen gaat staan voor wie hij of zij is, zijn eigen gedoe gewoon even loslaat en doet wat er gevraagd wordt, dan word je met elkaar opgetild naar een next level. Die intense ervaring trilt nog door in ons en nemen we mee het nieuwe cursusjaar in.

Want als we in het nu toch even vooruitkijken, zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar dat nieuwe cursusjaar. Wat heeft de grote regisseur voor ons bedacht dit jaar? Het loopt nog geen storm met aanmeldingen. Dus in die zin ook hoog tijd voor onze nieuwsbrief, met daarin de uitnodiging: Doe je mee?

Je kan je nog inschrijven voor de Chakraweek die op vrijdag 30 augustus begint.

Wellicht voel je na de bijzondere ervaring van jouw Energieweek (maakt niet uit hoe lang geleden, want dat kan nog heel lang doorwerken) juist nu een verlangen om hierin meer te willen ontdekken en ervaren. In de Chakraweek alsook het Chakrajaar kan je volop contact maken met jouw pure levensenergie. Een intense ontdekkingsreis vol met ervaringen. Velen gingen je voor en kunnen jou daarover vertellen. Maar wat heb je aan de ervaring van een ander. Gun hem jezelf als je voelt dat het nu klopt voor je! Wil je meer informatie, bel of mail ons dan.



Tot slot, onze tuin is ontploft door alle warmte en vocht. Alles groeit als kool, zodat er soms ook rigoureuus gesnoeid moet worden. De prachtige rozen tegen onze gevel waren zo in omvang toegenomen dat je vanuit sommige kamertjes het binnenterrein niet meer kon zien. Dus daar is het nu even kaal, maar wat een kracht zit er toch in de natuur. Het groeit en bloeit gewoon door. Zie je die ene roos rechts bovenaan? ☺



Je bent van harte welkom om te ervaren, mee te doen en gewoon te zijn.

Hartelijke groet namens ons allen op

Landgoed de Leonardushoeve

Jan Visscher

Silvia van Voorthuizen



Doorkijkje naar komend cursusseizoen:

30 aug t/m 5 sept : [Chakraweek](#) en [Auraweek](#)

13 t/m 15 sept. : Traject [Mysterieschool](#)

11 t/m 13 okt. : Start [Chakrajaar](#), [Aurajaar](#) en [Praktijkvorming VITT](#)

25 t/m 27 okt. : Traject [Werken met en in groepen](#)

15 t/m 22 nov. : [Energieweek](#)

Zie <https://www.leonardushoeve.nl/cursussen-opleiding>

Op de foto zie je een doorkijkje vanuit het eerste huisje in de U-stal, waar een dakraam werd geplaatst. Na wat jaartjes wachten is dit huisje nu ook bewoond. ☺